

## Mijn beleving van het voetbal in Heist.

Bob Grauwels



Heist moet wel een zeer voetbal-minnende gemeente geweest zijn. Naar mijn weten waren op zeker ogenblik volgende ploegen actief in de Belgische voetbalbond: SV Heist (De Bos), FC Heist, Molenzonen, Itegem, Booschoot, Schriek, Wiekevorst, Pijpelheide, Kruispunt, Bruggeneinde en dan spreken we nog niet over het liefhebbers of katholiek sportverbond.

Zelf heb ik altijd dicht aangeleund bij FC Heist om de simpele reden dat mijn vader in de jaren '40 de club mee had opgericht. Als kleine jongen mocht ik altijd mee naar de wedstrijden, die toen nog gespeeld

werden op het terrein in de Bergstraat. Vader moest steeds een beetje vroeger vertrekken, want als schatbewaarder was hij verantwoordelijk voor de verkoop van de inkom tickets. Armand Verhaert kwam me daarom plichtsgetrouw ophalen rond half drie op zondagnamiddag. Armand was een zeer minzaam man, die tijdens de oorlog lange tijd had doorgebracht in verschillende Duitse concentratiekampen. Zo heb ik van dichtbij de wijzigingen aan het terrein in de Bergstraat kunnen volgen.

Oorspronkelijk waren er enkel kleedkamers aan de zijde van de Kattestraat. De enige drankgelegenheden kortbij was "Bij de Kes", nu café "Koer". Bij "De Kes" hadden ook de bestuursvergaderingen plaats.

Na de wedstrijd bracht mijn vader de recette van de dag mee naar huis. Ik mocht dan helpen met het vullen van de enveloppen met de lonen van de spelers. Het viel me wel op dat niet iedere speler hetzelfde loon kreeg. Spelers die overgekomen waren van andere ploegen kregen gewoonlijk wel wat meer, omdat ze bij hun overgang speciale voorwaarden hadden bedongen.

Het terrein is steeds verbouwd. Zo kwamen er nieuwe kleedkamers en overdekte staanplaatsen aan de kant van de buurtspoorweg, "de tramroet". Er kwam een lange smalle kantine aan de kant van de Bergstraat en er kwam verlichting, die toeliet om avondwedstrijden te spelen.

Meestal volgden wij ook de uitwedstrijden, die in de tijd dat we in bevordering speelden in alle uithoeken van het land plaats vonden. Het zou ons te ver leiden alle ploegen op te noemen tegen wie we toen speelden, maar dat ging van Heist-aan-zee tot Virton. Mijn kennis van het Belgisch wegennet dateert uit die tijd.

Samen met vader mocht ik ook naar interland wedstrijden van de Rode Duivels. Die wedstrijden hadden toen nog een vriendschappelijk karakter met als hoogtepunt België-Holland op de Bosuil in Deurne. Er waren toen 60.000 supporters aanwezig.



Geloof het of niet, maar als een aantal jaren later Antwerp, die toen gezakt waren naar derde nationale, naar Heist kwamen spelen, was er in Heist een grotere politiemacht aanwezig dan vroeger op de Bosuil voor België-Holland. De enige taak, die de agenten toen hadden, was het regelen van het verkeer. Tijdens een van die wedstrijden zorgde de Heistse fanfare “Moed en Volharding” voor de muzikale omlijsting.

Ondertussen was ik volwassen geworden en bracht ik vader naar het voetbal in plaats van hij mij. Zo hebben we een aantal matches van de beker van België bijgewoond op de Heysel in Brussel. Een keer zijn we eens goed natgespoten door rijkswachters, die hun waterkanon aan het richten waren.

Ondertussen had de gemeente een sportcentrum laten bouwen langs de Lostraat en verhuisde FC Heist daarheen.

In de plaats van de oude terreinen kwam het Cultureel Centrum Zwaneberg, een zeer goed initiatief, want dat cultuurcentrum heeft zeker bijgedragen tot een grote uitstraling van Heist-op-den-Berg.

Stilaan hadden mijn leeftijdsgenoten de plaats ingenomen van vader en zijn vrienden aan de zijlijn van het voetbalveld. Maar dat betekende ook dat onze plaats langs het voetbalveld meer en meer vervangen werd door de plaats aan de toeg van de kantine. Op de duur had onze groep zijn eigen toeg in de kantine. We werden daar bediend door Paula van den Dockx en mevrouw Moons, de moeder van onze doelman en huidig burgemeester. Hier hebben we ongelooflijk gezellige uren doorgebracht en hadden we een hechte groep van “supporters”. De match was al lang voorbij als we uiteindelijk beslisten om de weg naar huis in te slaan. We gingen trouwens nooit naar huis zonder dat we onze liederenschat van niet altijd even propere studentenliederen hadden te hore gebracht. Een vast lid van ons “koor” was trouwens Tuur Wijns, destijds voorzitter van de club. Men zei in die tijd dat je van Stella koppijn kreeg, in mijn geval was dat nochtans met het gevolg dat ik ‘s nachts nog liters cola verorberde.

Zelf heb ik een tijdje deel uitgemaakt van het bestuur en zo meegewerkt aan de fusie met “De Bos”, zijnde SV Heist. Van mauve-wit werden de kleuren wit-blauw-groen, de kleuren van de gemeente. Die fusie heeft ons toen gebracht tot in tweede nationale, nu de eerste amateurs-klasse, iets wat in onze gemeente niemand had verwacht.







Vlnr: Fons Michielsens, Albert de Raet, René Vrijens, Albert Grauwels

Het belangrijkste waren de vrienden en de ongelooflijk mooie uren die we samen hebben genoten. Het aantal doelpunten, die we niet hebben zien maken, zijn moeilijk te tellen.

Wel heb ik nog een zakje zand, zand van het terrein aan de Bergstraat dat mijn vader en de andere oprichters hebben gekregen bij de sluiting van dat terrein. (Zie foto)

(In bijlage fragment uit een werkverslag, dat Albert de Raet maakte van een vergadering d.d. 04/02/88.)

Als ik deze bijdrage eens terug overlees, valt het wel op dat ik weinig aandacht heb besteed aan de uitslagen, die we bekwamen, de jaren dat we kampioen speelden of degradeerden. Aan al die feiten heeft Albert De Raet, die jarenlang voorzitter was, in gepubliceerde geschriften de nodige aandacht geschonken.

Voor mezelf ben ik tot de conclusie gekomen dat het voetbal als spel me maar matig geïnteresseerd heeft.

F.C. Heist Sp. (mauve/wit) 1940 !

Samenkomst op 04/02/1938 in het Gildeshuis te 15u. van de (overlevende) stichters(en) of die er dichtbij betrokken waren van F.C. Heist Sp.: René Batens, Florimond Dutta, Theofiel De Bie, Albert Grauwels en René Vrijens.

(Alfons Michielsens, die er ook bijhoort, was voor deze "convooriene" bijeenkomst niet te bereiken : hij zal dit rapport ook ontvragen en/of aanvullingen hebt aangebracht (mij zo spoedig mogelijk te bezorgen).)

Te gepaste tijde zal ik u aan het bestuur van F.C. Heist Sp. voorstellen als tot erkenning van het statuut\*erelid van F.C. Heist Sp.\*.

Hartelijk.

Voetbotoor voor de gezamenlijke foto op het terrein O (Bergstraat) verwittig ik u wel!

=====

Sommige conclusies

-verwarrende toestandoorlog - vervalende tijd voor jonge mensen - slechte plaatselijke vermaak door spel en sport, bijzonder voetbal.

-zomer 1940 : eerste straatploegen die mekaar bekampen.

-augustus 1940 : eerste gedachte aan " een voetbalclub "voor officiële wedstrijden door de familie Josef Batens en vraag tot aansluiting bij de K.B.V.B.

-de K.B.V.B. nam de aanvraag in akte op 01.09.1940 (DUS OFFICIELE STICHTINGSJAAR VAN F.C. HEIST SP.) maar de nieuwe club was te laat om nog in "de officiële competitie 1940-1941" te starten.

-aan naar beginnen in de Vlaamse Voetbalbond door beëindiging van Josef Van den Bergh\* II.05.1901 te Hallaar.

-op 15 januari 1941 stopte de nieuwe club in de Vlaamse Voetbalbond.

-op 03 maart 1941 aanvaardde de K.B.V.B. de nieuwe club met start in de officiële competitie 1941-42 nl. vertrek in de laatste provinciale reeks "de gewestelijke" (resultaat einde seizoen: 12de)

-terrein O (Bergstraat) werd reeds in augustus 1940 door het toenmalig bestuur klaargemaakt qua bespelbaarheid en de strikt-modie infrastructuur.

-Kledkruis waren erx niet, maar het clubhuis\*café bij Fanie van den Dun\*(zie foto) diende hiervoorsamen moest dan de Bergstraat oversteken en de huidige parkings op het voetbalterrein te bereiken. (de eerste kledkruis - langs de Kattestraat - werden opgericht in 1943).

-verplaatsingen te voet op wat de fiets en de spelers moesten een bijdrage geven om naar te spelen (tuifjel tussen 1 of 5 fr. of huidige muntwaarde pl.n. 34 of pl.n. 170fr.).

-er werd vertrokken met zwarte broek en mauve trui (ontleend of overgenomen van de Kajotters ??) - zie foto hierna.

.....//.....

.....//.....

-het bestuur bij de stichtingsvoorzitter Josef Batens (1), ondervoorzitter Gustaaf Luyten (4), secretaris René Vrijens, leden René Batens, Theofiel De Bie, Florimond Dutta, Albert Grauwels en Alfons Michielsens

(hierna zal de foto van de overlevenden aangebracht worden)

anekdote : eerste wedstrijd in de Vl. Voetbalbond op verplaatsing tegen Hillaer - clubsecretaris R. Vrijens moest aantreden als scheidsrechter en keurde de eerste goal door "inside" Florimond Dutta af voor "offside" - en Theo De Bie "extreme" (gedes goetijd met een haarmotje) gebruikte de rust met voortdurend rond het plein te lopen om zich wett te houden (dat deed hij trouwe elke wedstrijd)

=====

Het eerste elftal bij de stichting (01.09.1940)

(st.l.r.) voorzitter Louis Van Ister, Theofiel De Bie, Augustijn Eumken, Kwartier Eruw Barons, Lucien Biermans, Josef Jotere, Julien Verlaet, voorzitter Josef Batens, bestuurslid Albert Grauwels.

(sch.l.r.) René Batens, Jruyer Duront, Augustijn Liekens, Florimond Dutta, Josef Lambrecht.